

Sinterklaas (wie kent hem niet)

Met pasen denk ik aan Sinterklaas,
Dus stuur ik hem een kaart,
Ik schrijf hem hoe het met me gaat,
En groet gelijk zijn paard.
Ik maak een soort van grapje,
Over de zak van Zwarte Piet.
Maar Sint heeft het dan blijkbaar druk,
Want antwoord krijg ik niet.

Wanneer ik op vakantie ga,
En toch in Spanje ben.
Dan rijd ik even bij ze langs,
omdat ik ze heel goed ken.
Helaas, helaas is Sint nooit thuis,
en soms een Zwarte Piet.
Die trouwens in zijn vrije tijd
opvallend bleekjes ziet.

Sinterklaas, wie kent hem niet,
Sinterklaas, Sinterklaas
en natuurlijk Zwarte Piet.
(2x)

Elk jaar op 5 december,
krijg ik een kleur.
Ik weet wat me te wachten staat,
Een schimmel voor de deur.
Ik heb wat drank in huis gehaald,
Ik ontvang ze met een lied.
Maar het ene jaar drinken ze wel,
En 't jaar daarop weer niet.

Sinterklaas, wie kent hem niet,
Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet
(2x)

Marsepijn,
Pepernoten, pepernoten, pepernoten, pepernoten.
Speculaas,
Pepernoten, pepernoten, pepernoten, pepernoten.
Suikergoed,
Pepernoten, pepernoten, pepernoten, pepernoten.
Taai, taai, taai, taai, taai-taai,
Pepernoten, pepernoten, pepernoten, pepernoten.

De beste vrienden van ons allemaal,
Voor altijd en eeuwig.
En ik wil jou!

Sinterklaas, wie kent hem niet,
Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet.
(repeat)

Kleurplaten, liedjes en spelletjes op Liedjesland.com

