

Tien kleine visjes



Tien kleine visjes
Die zwommen naar de zee
Moeder zei:
Maar ik ga niet mee
Ik blijf lekker in die oude boeren sloot
Want in de zee zwemmen haaien
En die bijten je
blub, blub, blub, blub, blub
blub, blub, blub, blub, blub
blub, blub, blub, blub, blub

etc.